

## **Speech Eva Bullens, fietsdemonstratie 6 december 2020**

Graag zou ik met een quote van dichter Gary Schneider beginnen:

***Nature is not a place to visit, it is home.***

Sinds 4 jaar ben ik betrokken bij Bescherm het bos en de Kerngroep Ring Utrecht:

De media framen ons meestal als een groepje actievoerders die strijdt tegen de verbreding. Maar dat beeld is niet volledig.

Wij voeren geen strijd, dat doet de minister. Zij strijdt tegen eeuwenoude natuur en cultuurhistorie, tegen schone lucht, tegen de maatregelen die nodig zijn voor het klimaat.

Wij zijn beschermers. We komen op voor ons huis, dit bos, maar ook voor onszelf en elkaar. We komen op voor nieuwe generaties, voor mensen die in wijken wonen naast de snelweg. Voor een gezonde stad, waar we kunnen ademen, waar we kunnen fietsen, waar goed ov is, voor een prachtig natuurgebied waar we van genieten.

Wij voeren geen strijd, we zijn er al helemaal niet begonnen.

Dat is de overheid, "geïnspireerd" door de asfaltlobby, onder de vlag van "de economie die moet groeien."

De economie, letterlijk vertaald 'huishoudkunde':

Het gaat over hoe we ons 'huis' goed organiseren.

En het tij keert, ons gedrag verandert, we staan echt op een kantelpunt.

We zijn het er meer en meer over eens dat het klimaat wél belangrijk is.

Dat het BNP niet kan en hoeft te blijven groeien koste wat kost van alles van leeft en waar wij van afhankelijk zijn om te leven. Corona liet ons zien dat er andere manieren van werken zijn en liet ons nog meer verlangen naar natuur rondom de stad.

Wij strijden niet, maar beschermen ons huis.

Niet door alleen te demonstreren, maar ook door onderzoeken te laten uitvoeren, herberekeningen te maken, kennis te delen, expertise in te winnen, bewoners te informeren, alternatieven te ontwikkelen. Door muziek, kunst, poëzie te maken en te delen.

Maar terwijl wij als inwoners, de gemeente, provincie, experts en steeds meer media het er over eens zijn dat meer asfalt echt geen oplossing is, laat de minister met haar fossiele plannen haar dominantie zien. Doet de minister alsof de dominantie van de mens over de natuur van de afgelopen eeuwen een prima beleid is om nog voor te zetten.

Het geweld wat ze daarmee veroorzaakt - want ja, laten we het verwoesten van het bos, het jaren lang bouwoverlast, geluidsoverlast, en opstopping veroorzaken, het verslechteren van de luchtkwaliteit geweld noemen, want dat is het, is blijkbaar geen enkel bezwaar.

Een overheid die angstvallig vasthoudt aan oude ideeën en daarbij ook geweld tegen haar eigen burgers en natuur niet schuwt, dat is niet de samenleving waarin ik wil leven. En jullie volgens mij ook niet.

Daarom staan we hier vandaag.

Om op te komen voor de natuur: voor het bos, Utrecht en elkaar.

Maar de sleutel naar echte verandering, is niet om het hier bij te laten, maar om juist samen te werken en solidair te zijn met andere groepen die ook voor een betere wereld opkomen en daarbij geweld ervaren.

In Den Haag is vandaag een grote demonstratie tegen racisme en extreem rechts geweld dat de anti-racisme beweging wordt aangedaan. Dit is hetzelfde geweld, dat voortkomt uit dezelfde fossiele, ouderwetse ideeën. Het is dezelfde dominantie van de ene groep over een andere. Laten we daarom vandaag een vuist maken en laten zien dat we niet alleen hier staan voor Amelisweerd, maar ook voor Black Lives Matter, voor een sinterklaasfeest voor ieder kind, zonder zwarte piet. Laten we solidair zijn aan alle groepen die zich inzetten tegen islamofobie, tegen validisme, tegen homofobie, transfobie, geweld tegen vrouwen en tegen vluchtelingen.

En laten we solidair zijn met groepen die ons huis beschermen. over de hele wereld, in Kameroen, Bolivia, Canada, maar ook in Polen, Duitsland en hier in Nederland, de Luttikermeerpolder, in Groningen en in Amersfoort.

Want alleen door samen te werken, met elkaar en voor elkaar op te komen, komt de wereld waarin we willen leven dichterbij.

Vandaag is al een mooi voorbeeld: we staan hier vandaag dankzij de kracht en energie van verschillende groepen, en ook de Barricade die soep uitdeelt en vele vrijwilligers.

Vandaag staan wij hier. Maar het is niet alleen aan ons 'actievoerders'. Het is ook aan de politiek. Morgen is de MIRT-vergadering waar de A27 weer op de agenda staat. Dan is het aan de Tweede Kamerleden.

Ik vraag het voor de zekerheid nogmaals. Tweede Kamerleden, DEN HAAG, horen jullie ons?

**AMELISWEERD NIET GEASFALTEERD!!!**